

14 april 2020

Beste gebruikers, ouder(s) en familie,

Ondertussen week 4 van deze onwezenlijke corona-tijden, tijd voor wat nieuws uit Mozaïek.

We kunnen gelukkig nog steeds zeggen dat er geen vastgestelde besmettingen of zieke bewoners in Mozaïek zijn. De meeste bewoners doen het schitterend, al hebben sommigen het moeilijk. De begeleiders zijn hen nabij. Ook de cliënten thuis stellen het overwegend goed. De duur van de lockdown begint in sommige gezinnen door te wegen. Het gemis aan structuur en contact met vrienden en begeleiders proberen we te verzachten door regelmatig contact te hebben, wat erg wordt gewaardeerd. Onze medewerkers geven elke dag het beste van zichzelf, solidair en met een groot hart! De samenwerking en veerkracht blijft groot: 'Samen sterk' blijft onze slogan.

Aan de cliënten en medewerkers die in hun nabije familiekring getroffen zijn, wensen we veel sterkte. We zijn hen in gedachten nabij.

Via het dagelijks 'corona'-overleg volgen we de stand van zaken op: hoe het met de cliënten thuis en in Mozaïek gaat, of er bezorgdheden en afwezigheden zijn bij de medewerkers, wat de nieuwe richtlijnen van de Overheid zijn... Op die manier spelen we kort op de bal en kunnen we snel de werking bijsturen indien nodig. We krijgen veel vragen wanneer het dagcentrum opnieuw zal open gaan. We verwachten volgende week nieuwe richtlijnen.

Onze grootste zorg blijft uitgaan naar ieders gezondheid. We beschikken momenteel over voldoende en degelijk beschermingsmateriaal. Handhygiëne en 'social distancing' worden streng opgevolgd, de mondkapjes worden verplicht gedragen. Medewerkers die corona-symptomen vertonen, komen niet werken. Bewoners die symptomen vertonen, worden geïsoleerd op hun kamer en krijgen daar de nodige verzorging en nabijheid. Je mag erop rekenen dat je persoonlijk op de hoogte gebracht wordt wanneer dit zou voorvallen met jouw familielid.

Onze website [www.dc-mozaiek.be](http://www.dc-mozaiek.be) en meer specifiek de rubriek 'Mozaïek in tijden van corona' is erg gegroeid. We geven er een inkijk in het leven zoals het vandaag is in Mozaïek. We delen er ook de deugdvolle en hartverwarmende woorden die we in overvloed mogen ontvangen. We geven er enkele mee op de volgende pagina.

Hartelijke groeten,

De directie, Jan Scheiris en Kris Kerrinckx

**VAPH**

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR  
PERSONEN MET EEN HANDICAP

VERGUND  
DOOR HET  
VAPH

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR  
PERSONEN MET EEN HANDICAP

*“Lieve mensen van Mozaïek,  
Ons gedachten zijn heel vaak bij jullie,  
bewoners en personeel.  
Ons applaus kunnen we niet tot bij jullie  
brengen jammer genoeg.”  
Maar ik vond onderstaand gedicht wel mooi  
verwoord wat jullie waarschijnlijk nu  
doormaken.” Marijke, zus van Dirk*

*Lieve mensen uit de zorg  
er is hard voor jullie geklapt.  
Maar bij jullie op het werk  
is haast niemand die het snapt.  
Want geen familie en geen vrienden  
zijn te zien.  
En bewoners vragen constant:  
‘Weet jij waar ze zijn misschien?’ (...)*

*(het volledige gedicht is te lezen op onze  
website)*

*Aan alle Mozaïek –medewerkers*

*Ik weet dat jullie in deze moeilijke tijden het  
beste van jezelf geven voor bewoners, gasten,  
hun context en de collega’s.  
Proficiat!  
Veel kracht, warmte en samenhangigheid  
toegewenst om vol te houden.  
In gedachten bij jullie*

*Rita Verplancke  
(ex-medewerker)*



*Je moet het maar doen ...*

*Gisteren, 3 april, exact een maand na de receptie voor de  
vrijwilligers van Mozaïek, heb ik het heerlijke biertje  
geproefd dat we als attentie hebben gekregen.  
Op het kaartje dat aan het flesje hing, staat : PUUR  
vrijwilligerswerk, je moet het maar doen.  
Nu we met z’n allen in deze bizarre Coronatijd leven,  
brachten Rebecca en ik een toast uit op alle medewerkers  
van Mozaïek en dacht ik:*

*Iedereen in het centrum die zich nu samen inzet om de  
bewoners en hun familie zo goed mogelijk op te vangen nu  
ze niet naar huis kunnen.  
Je moet het maar doen.*

*Een hartverwarmende brief schrijven met hoop- en  
troostvolle woorden om iedereen moed in te spreken.  
Je moet het maar doen.*

*’s Morgensvroeg in de ochtendkou naar Mozaïek fietsen en  
‘en passant’ een mooi kaartje in onze brievenbus steken.  
Je moet het maar doen.*

*Zoeken naar alle mogelijke middelen om de verbinding  
tussen ons allemaal te behouden.  
Je moet het maar doen.*

*Af en toe een telefoontje om te vragen: “hoe gaat het?”  
En als het niet gaat : “bel ons, we zoeken samen naar een  
oplossing”.  
Je moet het maar doen*

*Met een niet te blussen enthousiasme en  
doorzettingsvermogen, iedere dag er weer staan om onze  
kinderen een zinvol leven te bieden en ze met warmte en  
vriendschap te omringen.  
Je moet het maar doen.*

*Daarom : dank je wel  
Ingeborg (mama van Rebecca)*

**M**otiverende  
**O**nvermoeibare  
**Z**orgzame  
**A**uthentieke  
**I**nnemende  
**E**nthousiaste  
**K**leurrijke

**MOZAIEK-JES**