

DE CORONA'S OP GEZINSVAKANTIE

DOOR ELINE CLAEYS



ILLUSTRATIE DOOR: ELINE CLAEYS, FOUR&SONS, STEVE MACK, JOEY CHOU, ANNA SUFSBAUER EN MARIE-EVE TRAMBLAY

Mijn naam is corona

Je hebt misschien al van mij gehoord

De laatste weken ben ik namelijk enorm beroemd
geworden.

Ik zal je eens even vertellen hoe dat komt...





Ik woonde samen met mijn duizenden broertjes en zusjes op een dierenmarkt ergens in China.

We hadden het er zo naar ons zin.

We woonden daar in de vacht van Meneer De Vleermuis.

Het was daar zo lekker warm en we konden daar zo lekker blijven plakken. want ja, warmte en kunnen blijven plakken dat doen we het allerliefste!

Op een dag hadden mijn mama en papa het wel gehad in China.

Ze hadden eens zin om er tussenuit te trekken.

We gingen op gezinsvakantie, weg van meneer de vleermuis.

Dat is wel spannend met zoveel broertjes en zusjes.

We hadden er allemaal veel zin in.





Mijn mama en papa hadden verteld dat we goed bij elkaar moesten blijven.
We hopten met z'n allen van dier naar dier op naar onze vakantiebestemming.
Van Meneer de Vleermuis naar Mevrouw de Poes en dan weer naar Wuhan de hond.
We hadden zoveel pret in die warme, zachte vachtjes.
Maar plots waren we enkele broertjes en zusjes kwijt

Zij hadden nog een leuker plekje gevonden.
Namelijk op de handen van mensen die op de markt hun spulletjes kwam kopen.
Ja, voel maar eens aan jullie handen die zijn ook lekker zacht en warm.
Mijn broertje en zusje vonden het er GEWELDIG!
Maar toen gebeurde het....



De handen van de vrouw gaven een hand aan iemand anders waardoor mijn broertjes en zusjes van elkaar gescheiden werden.

Je kan het je inbeelden... Paniek ten huize Corona.

Mama en papa vertelde ons om onze lieve broertjes en zusjes te gaan zoeken. Daarom sprongen we van hand tot hand, en wanneer iemand hoestte gebruikte we de druppeltjes om verder te gaan zoeken bij andere mensen.



Ondertussen zijn we al enkele maanden verder en zijn we helemaal verspreid Over heel de wereld.

ik mis mijn broertjes, zusjes en ouders enorm.

Mama zei dat wanneer we elkaar kwijt waren we moesten verzamelen in de zee bij de anemoon van mevrouw de vis.

Het probleem is dat wij daar niet alleen geraken....



Alleen jullie kunnen ons helpen.
Ik zal je vertellen hoe we dat kunnen doen in 4 Stappen!
Zijn jullie klaar om mij mee te helpen mijn broers en zussen terug te vinden?
Komaan dan!



Stap 1

Geef geen handen meer wanneer het niet moet.
Natuurlijk mag je, je ouders en broertjes en zusjes nog hand geven als dat moet
Maar wanneer je andere een hand geeft worden we weer gescheiden van elkaar.



Stap 2

Als je hoest hou zeker een doekje voor je mond en gooi het daarna weg.

Wanneer je geen doekje hebt nies of hoest je in je elleboog.

Anders springen we naar de andere persoon die voor of naast jou staat.

En ja dan zijn we elkaar ook weer kwijt.



Stap 3

Als je toch iemand een hand of knuffel wilt geven doe dan de corona -shake.

En echte hit bij ons op de dierenmarkt

Ik laat je zien hoe het moet.

Je geeft eerst een high five met je linkervoet en daarna met je rechervoet.
graaf hé!



Stap 4

Was je handen!

Want dat is de enige manier waarop we weer naar de zee geraken.

Wanneer jullie je handen voldoende wassen gaan we via de riolering recht terug naar de zee.

En ik ben zeker dat mijn mama en papa daar op mij wachten!



Zie je het zitten om mij en mijn broertjes en zusjes te helpen?
Volg dan de vier stappen en zorg dat als je vriendjes meedoen!
Dan beloven wij om volgende keer flink bij onze mama en papa te blijven!



DANK JEWEL!

GROET JES VAN DE CORONA'S

